

ΤΣΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΣΩΝ ΘΕΛΩ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ



Συμμετέχοντα:

Φοιτήτριες / ές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης / οι των Διδασκαλείων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ορχήστρα:

Παπαγρηγοράκης Γ.
Αλεξάκης Δ.
Πατσακού Ε.
Ζυμβρακάκης Ι.
Τζόμπανάκης Μ.
Αρβανιτάκη Κ.
Βερίγου Ε.
Διονυσοπούλου Α.
Καμηλάκη Θάνου Κ.
Παντελιδάκη Μαντά Ε.
Μανάκου Μ.
Καληστεράκη Π.
Κουτσουδής Ε.
Περάκη Μ.
Κανάκη Μ.
Φουρνιώτη Α.
Χαριτάκη Μ.
Μοναχογιού Γ.
Χαλίμ Α.
Φραγκιουδάκη Χ.
Διακουμάκη Α.
Μαυρογιαννάκη Κ.
Μανδαλενάκη Α.
Συμιανάκη Δ.

Αϊβαλιωτάκη Μ.
Νικολούδάκη Ε.
Πουλάκη Α.
Μπουλουκάκη Α.
Μπαλτά Β.
Σκουλά Μ.
Πασπαράκη Μ.
Χουρδάκη Ε.
Κτιστάκη Ο.
Τσαμπανάκη Ε.
Κουλούμπη Μ.
Στρατάκης Γ.
Κονταράτου Γ.
Δημητροκάλλη Α.
Σπανού Σ.
Σηφοστρατούδακη Μ.
Μωραϊτάκη Μ.
Ρούφα Γ.
Τουτουντζόδακη Α.
Τσιρίγκα Ν.
Κοκολινάκη Ε.
Μελαμπιανάκη Ρ.
Ηλιάκη Δ.
Χατζηδάκη Δ.

Χορός:

Στρομπούλη Μ.
Σκάρπος Π.
Μπίρη Δ.
Δρακουλάκης Γ.
Αποστολάκη Μ.
Ατσαλή Μ.
Μαραγκουδάκη Κ.
Flahaut J.
Couvreur L.
Μπίλια Α.
Βασιλάκη Μ.

Χουρδάκη Γ.
Παπαδάκη Κ.
Μακράκη Γ.
Πρωτοψάλτη Α.
Στεφανάτου Ε.
Κωστάκη Π.
Φραντζεσκάκη Α.
Ανδρονά Μ.
Λαμπράκη Μ.
Γιαλιτάκη Α.
Μαυράκη Α.

Κινητική Επιμέλεια: Καλλιόπη Τρούλη, Διδάσκουσα στα Διδασκαλεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συνθέσεις Μουσικής: Δημήτρης Αντωνακάκης, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα

Προσχολικής Εκπαίδευσης και στα Διδασκαλεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εικαστική Παρέμβαση: Jean Verheul, Διδάσκων στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών

Του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σκίτσο εξωφύλλου: Φλώρα Καρίντζη, από το βιβλίο ΑΝ... του P. Κίπλινγκ, εκδ. Καστανιώτη.

Τεχνική Υποστήριξη: Παύλος Τσιχλάκης.

Γραφιστική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Νύκταρης, Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μουσικοκινητικό Δρώμενο
στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου :
**ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ**
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2003, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απόστιχα μυστικά
Για έναν όρθρο στο Ασκητήριο του Απολλού

Οδυσσέας Ελύτης

Ξύπνησες Αδάμ και ξαναρχίζει ο κόσμος.
Μέσα στ' Απίστευτο μετρήσου και πες.
Της ψυχής σου που ανάφτηκε χρυσός αέρας.
Αϊτέ θαλασσών των ουρανών δελφίνι.
Ξύπνησες Αδάμ και ξαναρχίζει ο κόσμος.

Κορυφές του Αραράτ κι ακατάληπτες γλώσσες.
Όμως μόνος προχώρησα κι ούτ' ένα δάκρυ.
Θεές κωδωνοκρούοντας πέλαγα μαύρα.
Το ένα μου αηδόνισμα τα πολλά μου αμαρτήματα.
Ωσάν της Αναλήψεως καταδιάφανα χάνονται.
Ξύπνησες Αδάμ και ξαναρχίζει ο κόσμος. (δις)

Διακοπή

Κωνσταντίνος Καβάφης

Το έργο των θεών διακόπτομεν εμείς
Τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής.

Ασκητική

Νίκος Καζαντζάκης

Είμαι ένα πλάσμα εφήμερο,
Αδύναμο,
Καμωμένο από λάσπη κι ονείρατα,
Μα μέσα μου νογώ να στροβιλίζουνται
Όλες οι δυνάμεις του Σύμπαντου.

Εντύς ως γεννηθούμε αρχίζει κι η επιστροφή,
Ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός.
Κάθε στιγμή πεθαίνουμε,
Κάθε στιγμή γεννιούμαστε.
Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος.

Κάθε στιγμή πεθαίνουμε,
Κάθε στιγμή γεννιούμαστε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Δημιουργία

- Το Φως
- Ο Ουρανός, τα Νερά
- Οι Στεριές
- Ο Ήλιος, το Φεγγάρι
- Τα Ψάρια, τα Πουλιά
- Τα Ζώα
- Ο Άνθρωπος
- Ποίηση : Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική : Δημήτρης Αντωνακάκης

Απόστιχα
Μυστικά:

Διακοπή:

**Των Πρέπει και
των Θέλω**

- Ποίηση : Κωνσταντίνος Καβάφης
Μουσική : Δημήτρης Αντωνακάκης

Διακοπή :

- Οικογένεια :
Αυταρχισμός και Ανισότητα,
Αγάπη και Ομόνοια
- Σχολείο :
Δασκαλοκεντρικό- Σεβασμός στη
Διαφορετικότητα,
Ελευθερία Έκφρασης

Στρατός :

Πόλεμος- Ειρήνη

Δουλειά :

Ατομικισμός- Συνεργασία,
Αλληλοβοήθεια

Ασκητική:

- Κείμενο: Νίκος Καζαντζάκης
Μουσική : Δημήτρης Αντωνακάκης